



Beste lezer,

'Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.' Mattheüs 5:10.



'Afgelopen nacht, rond twee uur, is onze kerk door onbekenden in brand gestoken. Er zijn geen getuigen.' Een kort, verdrietig whatsapp-berichtje dat ik op Stille Zaterdag ontving van een partner in het noorden van Pakistan. Deze Presbyteriaanse kerk traint vrouwen, jongeren en kerkleiders om zichtbaarder christen te zijn in hun moslimomgeving. Ik was er afgelopen zomer nog op bezoek.

Komende zondag staan veel kerken stil bij de Zondag van de Lijdende Kerk. **Voor mij krijgt de lijdende kerk keer op keer gezicht in onze vele partners** die in hun samenleving met geweld, discriminatie en pesterijen te kampen hebben en zich daardoor nooit echt veilig voelen.

Het komende Koninkrijk

De dag na de brand was het Pasen. Jezus stierf voor onze zonden, maar overwon de dood! Inmiddels is het ook Hemelvaart en Pinksteren geweest: Hij is naar de hemel gegaan om ons een plaats te bereiden en ondertussen mogen wij, vervuld van de Heilige Geest, zijn komende Koninkrijk verkondigen. Een koninkrijk zonder zonden, zonder geweld, zonder verdriet en dood.

Maar tot die tijd worden we geconfronteerd met het lijden in deze wereld. **Wat een extra uitdaging voor onze partners om de kerk te leiden te midden van vervolging en discriminatie, en om deze leiders te trainen om het goed te doen.** Meerder keren per week heb ik contact met leiders in zulke situaties – denk bijvoorbeeld ook aan kerkleiders in Noord-Mozambique, waar de organisatie Isis vele mensen van huis en haard verjaagt, en Noord-Nigeria, waar christenen zwaar gebukt gaan onder de terreur van Boko Haram. Elke keer ben ik verrast door hun vreugde in het geloof en de volharding in hun bediening!

Help je mee?

Ik wil je in het bijzonder vragen om mee te bidden voor onze Pakistaanse partnerorganisatie Deir Mar Thoma, die heeft besloten zich officieel te gaan registreren. In dat proces worden zaken van bestuursleden en medewerkers openbaar, wat risico's voor deze mensen met zich meebrengt. Er wordt geweldig werk gedaan in Pakistan: **inmiddels worden duizenden christenen getraind om Christus op een moslimvriendelijke manier te delen in hun omgeving.** Laten we bidden voor bescherming en vrucht op het werk!

Ook uw financiële steun voor het werk in Pakistan blijft zeer welkom. Zo kunnen we samen, vanuit onze (niet vanzelfsprekende) positie van vrijheid, **de vervolgde kerk een hart onder de riem steken en helpen om over de hele wereld het goede nieuws van Christus bekend te maken.** Je bijdrage kun je overmaken op rekeningnummer NL36 RABO 0158 7493 16 t.a.v. Stichting Apollos, of heel gemakkelijk met iDeal of Paypal via [onze website](#). Bij voorbaat heel veel dank!

John Boekhout,
Veldleider Apollos

Ja, ik steun het werk van Apollos!



www.apollos.nl | info@apollos.nl | Rekeningnummer: NL36 RABO 0158 7493 16

Apollos: transformatie door vernieuwende leiderschapsontwikke