



Nieuwsbrief oktober 2022

Kerken werken aan weerbaarheid in overstroomd Pakistan

Beste lezer,

Al sinds juni kampt Pakistan met de gevolgen van **de grootste overstroming** in haar geschiedenis. Ik vroeg bij het begin van deze ramp direct naar het lot van de nu al meer dan 4.000 studenten van onze partner Deir Mar Thoma. Het blijkt dat de zeven grote steden waar onze trainingen plaatsvinden tot nu toe gespaard zijn voor het water. **Het werk kan doorgaan en daar zijn we dankbaar voor!**



Prijsstijgingen niet te dragen

Tegelijk worden staf en studenten hard geraakt door de gevolgen van de ramp. Men lijdt al jaren onder een inflatie van twintig tot dertig procent; doordat het nationale voedsel wordt geproduceerd in de getroffen gebieden, zullen de prijsstijgingen de komende tijd niet meer te dragen zijn. In het Deir Mar Thoma-team wordt er daarom over gesproken hoe kerken via training toegerust kunnen worden om de lokale weerbaarheid duurzaam te vergroten.

Hetzelfde gebeurde twee jaar geleden in Mozambique. Sinds de storm Idai traint onze partner More than a Mile Deep (MMD) daar kerken om voorbereid te zijn op rampen als ebola, hongersnoden en overstromingen, en om hun buurt te helpen weerbaarder te worden. **We zijn nu in gesprek met Deir Mar Thoma om te zien of en hoe deze Afrikaanse cursus ook relevant kan zijn voor Pakistan.**

Nu al effect

Overigens zie je ook juist in deze tijd dat de bestaande trainingen effect hebben. Zo werd pastor Irfan tijdens de studie zo geraakt, dat hij in zijn gemeente de liefde en gemeenschapszin van de eerste gemeente in Handelingen ging prediken. Dat bracht een enorme verandering teweeg – allereerst in de manier waarop de leden van de kleine kerk voor elkaar gingen zorgen. Maar spontaan zijn ze de afgelopen maanden ook voedsel voor de slachtoffers van de overstroming gaan verzamelen. Daarbij vertellen ze de mensen om hen heen over hun geloof in Jezus Christus.

Wat een bemoediging dat het werk van onze mensen vrucht draagt! Graag willen we vanuit Nederland hén weer bemoedigen, door hen te steunen met de benodigde financiële middelen. Voor 25 euro kan een student een maand lang studeren, maar er is ook geld nodig om de salarissen van de medewerkers over de maanden oktober, november en december te betalen. **Alle giften, groot en klein, zijn dan ook van harte welkom. Mogen we daarvoor weer een beroep op jou doen?** Alvast heel hartelijk dank!

Je gift is van harte welkom op rekeningnummer NL36 RABO 0158 7493 16 t.a.v. Stichting Apollos. Of maak het gemakkelijk over met iDeal of Paypal via [onze website](#).

John Boekhout,
Veldleider Apollos

Ja, ik steun het werk van Apollos!

KORT NIEUWS

Uit de organisatie

De afgelopen bijna twee jaar was Henk Ockers directeur van Apollos. Per 1 november nemen we afscheid van hem. Vanuit dezelfde visie die we binnen Apollos delen – om Christus zichtbaar te maken in wat Afrikaanse, Surinaamse en Pakistaanse christenen voor hun burens doen – gaat hij zijn talenten inzetten om hetzelfde in Nederland te doen. Hij is deze zomer zakelijk manager geworden van de mooie Stichting Present. We zijn Henk dankbaar voor zijn inzet en wensen hem van harte Gods zegen toe.

Uit Afrika

Dit najaar is André Chitlango in Mozambique druk bezig met zijn 'Training of the Twelve'. Hij gebruikt deze term om aan te geven hoe het voorbeeld van de Here Jezus hem bij de training van andere trainers zeer aanspreekt. Zoals Jezus 3,5 jaar zijn discipelen overal

bij betrok en hen zo 'on the job' trainde, zo trekt André door het land en traint hij kerkleiders, samen met zijn aankomende medewerkers in het noorden, midden en zuiden van het land.

Uit Suriname

In Suriname wordt het Apollos-werk sinds enige tijd gecoördineerd door Querlyn Kromosoeto-Hidalgo. We zijn heel blij met haar capaciteiten en inzet. Het lokale team heeft deze zomer vruchtbare gesprekken gevoerd met voorgangers van verschillende kerken en vertegenwoordigers van een netwerk van christenprofessionals. Ze willen hen graag ook enthousiast maken voor onze visie om Christus zichtbaar te maken - niet louter door sociaal welzijn van mensen te verhogen en niet louter door de verkondiging van het evangelie; Christus wordt zichtbaar als wij dát combineren. Apollos' partners in Afrika en Azië doen dat heel effectief: onderwijs leidt tot ontwikkeling. Er wordt daarom in Suriname allereerst onderzoek gedaan naar de huidige situatie in woonwijken, om op basis daarvan een werkbare en zinvolle, bijbelse training te ontwikkelen.

Ja, ik steun het werk van Apollos!

Apollos: transformatie door vernieuwende leiderschapontwikkeling