



Verdubbeling aantal studenten Pakistan

Niet meer leven als een slaaf

Beste lezer,

Ondanks de coronapandemie gaat het werk in Pakistan door: tijdens de lockdown werden trainingen in kleinere groepen gehouden. Desondanks **zagen we dit jaar hoe het aantal studenten verdubbelde.**



Christen in een moslimgezin

In dit overwegend islamitische land richt het werk van Apollo's zich onder meer op christelijke poetsvrouwen die in huizen van moslimgezinnen werken. Zij krijgen handvatten om het Evangelie op een voor moslims begrijpelijke manier uit te leggen, onder meer door goede verbanden te leggen tussen de Koran en het Oude Testament.

Wonden genezen

Tegelijk richt de training zich op ontwikkeling van de vrouwen zelf. Zo is er een module 'Genezing voor de gewonden', waarin de deelnemsters leren omgaan met onder meer gevoelens van

minderwaardigheid en hopeloosheid. Velen van hen worden slecht behandeld en leven een slavenbestaan. Dit heeft vaak invloed op hun privéleven: ze weten niet hoe ze iets moeten veranderen en – erger nog – hebben ook niet het idee dat ze een beter leven verdienen.

Zo zat Nasreen, een poetsvrouw in Islamabad, jarenlang in de schulden: ze betaalde de ene schuldeiser af door een lening aan te gaan bij de ander. Na de les 'Ghulamana Tarz e Zindagi' – 'Leven als een slaaf' – was ze zo bemoedigd dat ze besloot om haar schulden definitief te gaan aflossen. Een bevrijding.



In zes steden getest

Deze module is aanvankelijk in Lahore ontwikkeld en vervolgens met groepen in vijf andere steden getest. **De lessen blijken effectief te zijn om deze onderdrukte vrouwen te helpen een deel van de emotionele schade die hen is aangedaan te verwerken.** Zo staan ze steviger in hun schoenen in hun gezin, in de gemeente en in de huizen waar ze werken.

Valse beschuldigingen

Met een groeiende beweging onder poetsvrouwen die meer zelf vertrouwen en meer kennis krijgen, verwacht onze partnerorganisatie voor de komende jaren twee gevolgen. Enerzijds een krachtiger getuigenis van christenen die dagelijks bij moslims over de vloer komen. Anderzijds dat deze geminachte vrouwen minder vaak slachtoffer zullen worden van valse beschuldigingen van 'godslastering'.



Help je mee?

De volgende module in de cursus gaat onder meer over ethische zaken – zoals stelen, vloeken, schelden en inbreuk maken op privacy. **Help je mee om de ontwikkeling van nieuwe modules mogelijk te maken?**

Een cursist kost € 15 per maand, dus voor € 180 kan iemand een jaar lang deelnemen aan de training.

Kunnen we weer op jouw steun rekenen? Je gift is van harte welkom op rekeningnummer NL36 RABO 0158 7493 16 t.a.v. Stichting Apollo. Of maak het gemakkelijk over met iDeal of Paypal via www.apollos.nl/help-mee.

Alvast hartelijk dank!

Van de directeur: Stilstand en beweging

In een tijd waarin onze bewegingsvrijheid werd beperkt en de maatschappij stil leek te staan, bekwam mij soms het gevoel: staat ons werk in het veld nu ook stil? In de landen waarin wij coaching en ontwikkeling begeleiden waren de restricties immers niet minder dan in onze westerse wereld.

Maar wat kunnen wij positief nieuws melden: zowel in Pakistan als in de andere landen zagen we het werk juist groeien! Er was beweging in plaats van stilstand.

Het concept van Stichting Apollo en haar partners werkt, zelfs als we niet ter plekke kunnen zijn. Lokale leiders komen in beweging en brengen de maatschappij in beweging in een richting van ontwikkeling. De liefde van Christus wordt meer en meer zichtbaar.

Groei in cursussen en cursisten betekent ook groei in benodigde financiële middelen. Juist omdat het werk doorgaat heb ik de vrijmoedigheid om u te vragen het werk ruimhartig te steunen. En iedereen te bedanken die dat al doet, want steeds weer worden we verrast met giften en donaties.

Voor ieder die vanaf nu tot en met december besluit een student een jaar lang te ondersteunen, bieden wij een aardigheidje aan: een boekje van christelijke leiderschapcoach en schrijfster Tineke Wuister. Om vanuit een stukje bezinning te werken aan jezelf en in beweging te komen. Je leest er hieronder meer over. Help je mee?

Hartelijke groet,
Henk Ockerse





Nu gratis boek bij donatie

Het principe van training en coaching dat Stichting Apollos en haar partners in het veld aanbieden is gebaseerd op het oplossen van problemen door de lokale leiders in de maatschappij in hun eigen context. Niet wat wij vinden is belangrijk, maar wat mensen ter plaatse als probleem ervaren, wordt aangepakt, gebaseerd op de beste lokale inzichten.

Een goed boek over coaching lezen brengt eigenlijk hetzelfde: het is prettig om de inhoud tot je te nemen en op je eigen manier te verwerken - in je eigen context, passend bij je eigen achtergrond.

De boekjes van Tineke Wuister, christelijk leiderschapscoach en schrijfster, gaan over leven en werken vanuit rust, met focus en vanuit vrijheid. Dat doet ze met Bijbelse diepgang, maar ook zo praktisch, dat je de inhoud voor jezelf gemakkelijk toepasbaar kunt maken en er beter van kunt worden.

Daarom biedt Stichting Apollos nu één van de boekjes naar keuze aan als welkomstgeschenk als jij in 2021 nog besluit een jaar lang een cursusplaats in een van de projectlanden te sponsoren. Je kunt [in dit formulier](#) zowel de keuze van het projectland als van het boekje kenbaar maken.

Kijk op www.apollos.nl/blog voor meer verhalen van Apollos en haar partners!