



Kort nieuws uit de projecten

Mozambique: Kerkgenootschappen omarmen Apollo-methode

In Mozambique is er de laatste jaren in ons werk een heel positieve ontwikkeling aan de gang: verschillende kerkgenootschappen hebben de methode van Apollo en onze partner More Than A Mile Deep (MMD) omarmd. Ze integreren die in hun eigen voorgangersopleiding en kadercursussen. Het gaat om meer dan de 'top van de kerk' die de deur opent naar het eigen netwerk.

Diploma-uitreiking

Het bijzondere is dat deze kerkleiders zelf de training van Apollo en MMD hebben gevolgd en afgerond. Op de foto's een hoogtepunt toen in de hoofdstad Maputo maar liefst tien kerkleiders tegelijk een erkend hbo-diploma ontvingen. Meer dan duizend belangstellenden vanuit ruim twintig denominaties waren aanwezig.



Diaconale levensstijl

Zo leerden deze kerkleiders aan de basis van hun bediening om hun gemeente door eigen voorbeeld voor te gaan in een diaconale levensstijl. Zij lieten zien wat het betekent als de kerk omziet naar weduwen en wezen, werkgelegenheid schept, huizen herbouwt (na de cycloon), in het geweer komt tegen corruptie, enzovoort.

De resultaten laten zich zien: in gemeenten waar leiders op deze praktische manier zijn opgeleid, wordt er van alles ondernomen om Christus zichtbaar te maken, óók van maandag tot en met zaterdag.

Pakistan: Handvatten voor christelijke poetsvrouwen

In Pakistan richt het werk van Apollo zich onder meer op christelijke poetsvrouwen die veelal bij moslimgezinnen over de vloer komen. Zij krijgen via een training handvatten om het Evangelie op een voor moslims begrijpelijke manier uit te leggen, zonder zich daarbij van de soms 'agressieve' Westerse evangelisatiemethoden te bedienen.

Door onder meer de vele linkjes tussen de Koran en het Oude Testament zichtbaar te maken, sluiten zij aan bij de belevingswereld van hun islamitische landgenoten. Ondanks de coronacrisis ging dit trainingswerk met aanpassingen door. Ruim 500 mensen werden systematisch getraind, en hun voorbeeld gaf deze maand een veelvoud van aanvragen van nieuwe cursisten.

Kijk op www.apollos.nl/blog voor meer verhalen van Apollo en haar partners!

Ander nieuws

Family7: Serie uitzendingen met John Boekhout



Graag maken we op deze plaats melding van een serie geplande uitzendingen op Family7 over Verantwoord Bijbelgebruik met John Boekhout, oprichter en veldleider bij Stichting Apollo.

Over de inhoud van de serie: Bijbellezen is voor ons in het Westen niet altijd gemakkelijk of inspirerend. Als je het ze vraagt, zeggen christenen vaak eerlijk ontevreden te zijn over de gebrekkige regelmaat en geringe diepgang van hun bijbelstudie. In deze dertiendelige tv-serie laat John de kijker

op een frisse manier zien hoe we de Bijbel kunnen toepassen in ons leven van vandaag én daarbij recht doen aan wat er in de Bijbel staat vanuit de toenmalige tijd en cultuur.

Ook gaat John in op het gebruik van de Bijbel in Afrika en Oost-Europa. Stichting Apollo richt zich op bijbelgetrouwe én praktische diepgang in haar hulp bij de ontwikkeling van trainingen daar. In een andere context met andere vragen dan wij hebben. Dat levert verrassende voorbeelden op, waarover John eveneens vertelt in het programma.

De uitzendingen vinden wekelijks plaats op zondagavond vanaf 19.30 uur, te beginnen op 4 april. Kijk voor meer informatie op www.family7.nl.

Van de directeur: Even voorstellen

Het is met genoegen dat ik als nieuwe directeur van Apollo een korte intro schrijf. Eind vorig jaar kwam ik met Apollo in aanraking en gedurende de gesprekken die volgden ervoer ik zowel het bestuur als ik dat er een enorme positieve energie uitging van onze gesprekken. Dit resulteerde in mijn aanstelling als directeur per 1 januari 2021.

Wie ben ik? Henk Ockerse (62). Allereerst discipel van Jezus Christus. Daarnaast echtgenoot van Anja, vader en grootvader. Sinds 2000 ben ik ondernemer met een paar industriële groothandelsactiviteiten in de grafische markt. Al enkele jaren ervaar ik het verlangen naar een (deel-)invulling van mijn werk in het sociale of christelijke werkveld. De kans die ik hier krijg past uitstekend bij dit verlangen en de gewenste groei van de stichting past prima bij mijn zakelijke achtergrond.



Het is mijn prioriteit om Apollo verder te laten groeien in Nederland, om onze impact op de ontwikkeling van lokaal leiderschap te vergroten. Want het werkt! Als lokale leiders aan de slag gaan met mensen in hun eigen cultuur en context, ontstaat een samenleving die zorgt en zich ontwikkelt en door eigen training weer nieuwe leiders voortbrengt. Samen met het actief medewerkende bestuur ga ik deze uitdaging aan. En daarbij heb ik jouw hulp meer dan nodig. Blijf je meehelpen?

Hartelijke groet,
Henk Ockerse