



## Herders en ... poetsvrouwen

Beste lezer,

Het kerstfeest staat voor de deur. Overal in de wereld herdenken en vieren christenen de geboorte van Jezus Christus. De grote blijdschap die de engelen verkondigden: u is heden de Heiland geboren!

Lucas 2 staat bol van de onverwachte ingrediënten. Gods Zoon, geboren bij hele gewone mensen, ver van huis, en bij gebrek aan wiegje neergelegd in een voederbak voor dieren. **En dan de herders ... God kiest mensen die onderaan de sociale ladder van de samenleving staan om als eerste het goede nieuws te horen.** En om het verder te verspreiden. Niet de koning, niet de schriftgeleerden, niet de elite van Jeruzalem, maar herders die met hun schapen in het veld zijn, druk met hun dagelijks werk.



### Met de nek aangekeken

Hun positie **doet denken aan die van de poetsvrouwen in Pakistan**, op wie een deel van ons programma zich richt. Deze huishoudelijke hulpen behoren sociaal gezien tot een groep die lager is dan de laagste kaste. Begin vorige eeuw werden er onder deze groep velen christen.

Inmiddels maken ze door hun werk onderdeel uit van het huishouden van veel moslims in de steden van Pakistan. Door hun 'onreine' werk worden ze veelal met de nek aangekeken, maar tegelijk zijn ze kind aan huis bij vele gezinnen. Een uitgelezen kans om het goede nieuws van Jezus Christus bekend te maken in hun omgeving!

**Apollos ontwikkelt daarom trainingen om deze vrouwen te helpen hun christen-zijn beter te verwoorden.** Om niet incognito te blijven, maar Christus door hun houding én waar mogelijk met woorden meer zichtbaar en hoorbaar te maken in hun omgeving.

### Helpt u mee?

We zijn ontzettend enthousiast over de ontwikkelingen in Pakistan. Zoals we afgelopen maand al schreven, loopt de groei van activiteiten daar zelfs voor op de inkomsten. **Met uw steun kan het werk verder groeien, zodat poetsvrouwen en andere christenen getraind kunnen worden om van het goede nieuws van het Evangelie te getuigen in hun dagelijks leven.** Helpt u mee?



**Voor € 30 zijn de kosten voor één dag training voor een poetsvrouw gedekt.**

**Een training duurt vijf dagen, en meestal doen er twaalf vrouw mee in één cyclus. Elke gift is zeer welkom.**

U kunt uw bijdrage geven via rekeningnummer NL36RABO 0158 7493 16 t.n.v. Stichting Apollos onder vermelding van 'Trainingen Pakistan'. Of maak het gemakkelijk over met iDeal of Paypal [via onze website](#).

We wensen u een heel gezegend kerstfeest en danken u hartelijk voor uw steun!

Jen Tjon Sien Foek, directeur



**Stichting Apollos**  
p/a Cezannestraat 151  
1328 SK Almere  
**M** +31 6 14 62 43 41

**E** info@apollos.nl  
**W** www.apollos.nl

**KvK** 41190107  
**IBAN** NL36 RABO 0158749316



*"Een kerk die naar buiten is gericht te midden van armoede in Afrika of van discriminatie in Pakistan ... dat vraagt leiders met durf en inzicht. En die kunnen het beste door Afrikanen en Pakistani zelf worden getraind."*

*Koos Mink,  
Toezichthouder en directiefuncties o.a. bedrijfsleven, Unicef,  
Raad Fin. Betrouwbaarheid, Apollo*

## Van de directeur

*Voor velen is december vooral een feestmaand. De gelovigen vieren de geboorte van Jezus Christus. Apollo helpt leiders graag dit goede nieuws te verspreiden door hen te trainen tot integere en betrouwbare leiders, die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen samen met hun gemeenschap. Fijn dat u zo met ons meeleeft en het werk ondersteunt.*

Jen Tjon Sien Foek



**Stichting Apollo**  
p/a Cezannestraat 151  
1328 SK Almere  
**M** +31 6 14 62 43 41

**E** info@apollos.nl  
**W** www.apollos.nl

**KvK** 41190107  
**IBAN** NL36 RABO 0158749316