



Stevige huizen en een weerbare ziel

Beste lezer,

Toen in maart het zuidoosten van Afrika werd getroffen door de cycloon Idai, was zowel in Mozambique als in Zimbabwe een Apollos-training bezig. Voor de deelnemers braken spannende dagen aan. Overstromingen hadden wegen en communicatielijnen verwoest, zodat ze geen contact konden krijgen met hun gezinnen, vrienden en gemeenten in de getroffen gebieden. Uiteindelijk bleken twee deelnemers hun hele familie te hebben verloren! Veel andere studenten waren eveneens familieleden, hun huis of andere bezittingen kwijt.



Eind april ging cycloon Kenneth iets noordelijker dan Idai aan land, gevolgd door enorme regens. Deze berichten hebben ons erg geraakt. **Zo'n toch al vreselijke ramp komt ineens heel dichtbij!**

Wederopbouw

Inmiddels is er noodhulp op gang gekomen. Ook veel lokale kerken in ons netwerk zetten zich hiervoor in. Zij zamelen veelal vanuit hun eigen armoede hulpgoederen in voor de slachtoffers elders in hun land.



Als Apollos richten we ons op wederopbouw van huizen en op de weerbaarheid van de ziel. André Chitlango, die al jaren ons werk leidt, bouwt aan een coalitie van grote kerkgenootschappen om samen de leiding te nemen bij de wederopbouw van hun dorpen. Ze hebben gekozen voor een project dat **de bouw van steviger, orkaan- en overstromingsbestendiger huizen** promoot. In dat kader zetten kerken nu een paar gesponsorde voorbeeldhuizen in hun dorpen neer.

Daarnaast gaat André samen met de andere Afrikaanse schrijvers in onze cursussen het onderwerp aansnijden: **hoe kunnen kerkleiders zichzelf en hun gemeente beter voorbereiden op rampen?** Het gaat dan om het doorbreken van gelatenheid en groei van de mentale weerbaarheid.

Helpt u mee?

Er is in Afrika veel gelatenheid en het risico van ontmoediging ligt op de loer. **Toch kunnen de kerkleiders, onze studenten, juist nu veel betekenen.** Wilt u ons ook nu steunen? Elke Afrikaanse voorganger die bij Apollos studeert kost jaarlijks € 125; daarnaast is uw gift **voor de bouw van modelhuizen** en **voor het toevoegen van weerbaarheid aan de cursussen** van harte welkom! U kunt uw bijdrage geven via rekeningnummer NL36RABO 0158 7493 16 t.n.v. Stichting Apollos onder vermelding van 'Wederopbouw Mozambique' of 'Training kerkleiders Mozambique'. Of maak het gemakkelijk over met iDeal of Paypal [via onze website](#).

Heel hartelijk dank voor uw steun!
Jen Tjon Sien Foek, directeur



"Drie dingen spreken mij aan. Ten eerste doet Apollos iets structureels voor de opleiding van voorgangers met weinig Bijbelkennis. Ten tweede gaat het om voorgangers van kerken met een groot netwerk en een vorm van opleiding die maakt dat de kerk talloze maatschappelijke noden raakt. Ten slotte gebeurt dit door betrouwbare mensen die wij zeer waarderen."

Henk Morren,
directievoorzitter Schuiteman Accountants & Adviseurs

Kort nieuws

Veel belangstelling voor trainingen Pakistan

In onze vorige nieuwsbrief schreven we over het nieuwe avontuur van Apollo: de ontwikkeling van islamrelevante trainingen in Pakistan. Ondertussen blijkt hier zo veel belangstelling voor te zijn, dat onze partner een nieuwe accommodatie moet zoeken. Lokale leiders van organisaties als Youth for Christ en Operatie Mobilisatie zijn namelijk ontzettend enthousiast over de insteek: geen westerse aanpak, maar praktijkgericht onderwijs, ontwikkeld voor en door de eigen mensen. Zij willen aanhaken door ook hun eigen mensen via deze methode op te laten leiden. Wordt vervolgd dus.

Ontwikkelingen Suriname

Dit voorjaar rondde Orlando Bottenbley in samenwerking met het Apollo Trainings-Instituut Suriname (ATI) het coachen en toerusten van jonge leiders aan de hand van het thema 'Moedig leiderschap' af. De training gaat verder met het onderwerp 'Geestelijk leiderschap'. Moedige en dienende leiders kan Suriname goed gebruiken.

Waardevol was ook een bijeenkomst van (senior)leiders uit bijna alle denominaties. De aanwezigen spraken uit gezamenlijk te willen werken aan goed en dienend leiderschap, ook in de maatschappij, zodat Christus steeds meer zichtbaar wordt in de Surinaamse samenleving.

Evangelisatiediensten

Met Orlando reisden dit keer gospelzanger Dwight Dissels, pianist Elisha Amonooneizer en zandkunstenaar Gert van der Vijver mee om de gemeenten te helpen op een andere manier naar buiten te treden. Ze werkten als team mee aan acht evangelisatiediensten van gemeenten uit verschillende denominaties. Het waren zeer gezegende bijeenkomsten waar heel veel mensen gehoor gaven aan de oproep tot bekering. We onderzoeken de mogelijkheid dit volgend jaar te herhalen.



Van de directeur

Gevers voor het werk van Apollo, geweldig en enorm bedankt! Mede door jullie hulp is ons werk mogelijk. We zouden veel meer willen doen en die vraag krijgen we ook uit het veld. Meer fondsen zijn daarom hartelijk welkom. Ook de kleine gevers waarderen we; periodiek bijvoorbeeld € 10 geven maakt veel mogelijk als een aantal mensen dat doet. Mag ik ook deze keer op jullie bijdrage rekenen?

Een heel fijne en gezegende zomer- en vakantieperiode gewenst.

Jen Tjon Sien Foek



Stichting Apollo
p/a Cezannestraat 151
1328 SK Almere
M +31 6 14 62 43 41

E info@apollos.nl
W www.apollos.nl

KvK 41190107
IBAN NL36 RABO 0158749316