



## Islamrelevante opleiding in Pakistan

Beste lezer,

Stichting Apollos gaat een nieuwe uitdaging aan! Terwijl vele kerken in verschillende Afrikaanse landen inmiddels al de vruchten plukken van de unieke leiders-trainen-leidersmethode, wordt in Pakistan nu gewerkt aan een **nieuwe, islamrelevante opleiding voor christelijke leiders**.

### Discriminatie én respect

Pakistan is een islamitisch land. Christenen vormen er een kleine minderheid en het christendom wordt door velen beschouwd als een westerse religie die in koloniale tijden het land binnen is gekomen. Dat leidt soms tot discriminatie. De kerk nam daardoor door de eeuwen heen veelal een teruggetrokken houding aan.

Tegelijk staan christenen die lesgeven, in de verzorging werken of een leidinggevende rol hebben in het bedrijfsleven vaak bekend om hun professionaliteit en worden zij hierom gerespecteerd. Niet voor niets gaan veel moslims bij voorkeur naar een christelijk ziekenhuis als zij ziek zijn! In de contacten die hierdoor ontstaan is er **behoefte aan een houding die Jezus en de kerk relevant én aantrekkelijk maken in de Pakistaanse samenleving**.

### Koran en Oude Testament

Vanuit dat perspectief worden er nu verschillende cursussen ontwikkeld waarin **het Evangelie op voor moslims begrijpelijke manier wordt verduidelijkt** en waarin de vele linken tussen de Koran en het Oude Testament zichtbaar worden gemaakt. Denk aan de gedeelde geschiedenis van Abraham. De staf van een christelijk ziekenhuis of een christelijke school krijgt zo handvatten om met islamitische patiënten of leerlingen goede gesprekken te kunnen voeren. Om Christus niet alleen in daad zichtbaar, maar ook met aansprekend woord hoorbaar te maken binnen de dienstbare gemeenschap.



### Helpt u mee?

**Net als bij al het werk van Apollos liggen het initiatief en de leiding bij Pakistani zelf.** Wilt u dit nieuwe werk steunen? Het trainen van één staf lid van een ziekenhuis kost € 25 per week, € 100 per maand. **Uw gift hiervoor is van harte welkom** op rekeningnummer NL36RABO 0158 7493 16 t.n.v. Stichting Apollos onder vermelding van 'Trainingen Pakistan'. Of maak het gemakkelijk over met iDeal of Paypal [via onze website](#).

Heel hartelijk dank voor uw steun!

Met vriendelijke groet,  
Jen Tjon Sien Foek, directeur



*"Een dienende leider, die niet op zoek is naar macht en aanzien, is helend voor een samenleving. Zeker in samenlevingen waar de overheid de grote afwezige is bij sociaal-maatschappelijke problematiek zijn zulke leiders onmisbaar. In Afrika en Zuid-Amerika heeft het trainen van leiders in samenwerking met Apollos zich keer op keer bewezen."*

Arie van der Veer, oud-voorzitter Evangelische



**Stichting Apollos**  
p/a Cezannestraat 151  
1328 SK Almere  
M +31 6 14 62 43 41

E [info@apollos.nl](mailto:info@apollos.nl)  
W [www.apollos.nl](http://www.apollos.nl)

## Kort nieuws

### Afrikaanse training naar eSwatini

Vanuit Zimbabwe en Zuid-Afrika wordt de training van Apollo's nu ook in eSwatini, voorheen Swaziland, geïntroduceerd. De eerste cursussen zijn al gehouden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de materialen die in andere Afrikaanse landen hun waarde al hebben bewezen.



### Ontwikkelingen Suriname

Het Apollo's Training Instituut (ATI) bestaat 24 jaar, een instituut dat niet meer weg te denken is uit de Surinaamse samenleving. Dit jaar startten we in samenwerking met het ATI het toerusten en coachen van een groep van dertig jonge kerkleiders. Het coachen van een aantal senior kerkleiders vindt ook plaats.

Op verzoek van de Trio- en Wajang-indianen begon het ATI ook in het verre zuiden en zuidoosten van Suriname het bestaande curriculum, in samenwerking met CAMA Zending en de MAF. De lessen worden in hun eigen taal gegeven!

Apollo's ondersteunt verder het werk van Man Mit Man (MMM) in Suriname. Ook dit jaar was een van de projecten het Boys2Men-kamp voor jongens tussen twaalf en negentien jaar. Op diverse manieren werden de jongens getraind in hun ontwikkeling van jongen naar man (en toekomstige leider).



### Interview John Boekhout

"Het is ongelooflijk hoe snel het christendom zich verspreidt!" Apollo's-oprichter John Boekhout werd onlangs geïnterviewd door CIP.nl. Lees het bemoedigende artikel [hier](#).



### Van de directeur

*Ik ben nu iets meer dan een jaar directeur bij Apollo's. Ik vind het mooi om mede dankzij uw steun te zien hoe het werk van Apollo's zich uitbreidt. En, niet onbelangrijk, dat mensen uit de landen zelf initiatief nemen en aan de slag gaan. We mogen hen daarin gelukkig helpen. Uw bijdragen hierin waarderen we enorm! We wensen u fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en een gezegend nieuw jaar.*

Jen Tjon Sien Foek

