

Vier keer meer oogst: magie of training?

Beste lezer,

In Malawi lopen sinds een klein jaar trainingsprojecten van Apollos in Afrika. Ook hier **worden voorgangers getraind om, samen met hun gemeente, praktisch iets te betekenen in hun omgeving** en op die manier het Evangelie handen en voeten te geven.

Zo is men in de plaats Gogode aan de slag gegaan met een programma dat plattelandsvoorgangers traint om zorg voor gezin en gemeente te combineren. Naast bijbelse principes over gezin, roeping en prioriteiten, wordt ook praktisch geleerd hoe beter, ecologisch landbouw te bedrijven. In Afrika boert haast iedereen met eigen moestuinen, maar er wordt heel weinig geoogst. Vanuit Zimbabwe is **een betere, ecologische landbouwmethode ontwikkeld**, en de Afrikaanse medewerkers van Apollos hebben dit 'ingeplant' in hun voorgangerstraining.

De eerste vruchten worden inmiddels (letterlijk) geplukt en de reacties van de deelnemers zijn enthousiast. Velen van hen komen uit diepe armoede, maar **door de succesvolle oogsten verandert hun leven**, in alle opzichten.



Weerstand

Verandering en succes kunnen ook weerstand oproepen. Eén van de deelnemers werd **door zijn dorpsgenoten, uit jaloezie over zijn verviervoudigde opbrengst, van tovenarij beschuldigd**. Als gevolg daarvan mocht hij niet langer zijn eigen land bewerken, maar kreeg hij van de leider van het dorp een ander stuk grond toegewezen. Door de nieuwe landbouwmethoden die hij had geleerd, was ook daar zijn maisoogst echter vele malen beter dan die van zijn burens.

De voorganger antwoordde op de beschuldigingen met bijbels onderwijs, over God en natuur. Inmiddels adviseert de dorpsleider alle inwoners om op dezelfde manier hun land te bewerken! En dat is precies de bedoeling: dat de kerk een rol van betekenis speelt in de samenleving.

Helpt u mee?

Malawi is slechts één van de landen waar dit soort projecten concrete veranderingen brengen voor kerken en hun omgeving. **Graag willen we nog veel meer kerkleiders trainen**. Elke Afrikaanse voorganger die bij Apollos studeert kost € 125 per jaar aan lessen en cursusmaterialen. Wilt u ons werk steunen? **Uw gift is van harte welkom** op rekeningnummer NL36 RABO 0158 7493 16 t.n.v. Stichting Apollos onder vermelding van 'Trainingsbeurzen/Studentplaatsen Afrika'. Of maak het gemakkelijk over met iDeal of Paypal via [onze website](#).

Heel hartelijk dank voor uw steun!

Met vriendelijke groet,

Jen Tjon Sien Foek
Directeur



Stichting Apollos
p/a Cezannestraat 151
1328 SK Almere
M +31 6 14 62 43 41

E info@apollos.nl
W www.apollos.nl

KvK 41190107
IBAN NL36 RABO 0158749316