

Veenendaal, december 2017

Beste vrienden,

De afgelopen periode was het Afrikaanse land Zimbabwe veelvuldig in het nieuws. Na het ontslag van president Mugabe's gedoodverfde opvolger en een korte periode van dreiging en onzekerheid, is inmiddels de nieuwe president Mnangagwa beëdigd. Na 37 jaar onder het regime van Mugabe te hebben geleden, is de hoop op verandering groot onder de bevolking van Zimbabwe.

Zimbabwe. Het is tevens een van de landen waar we sinds 2010 de trainingsprojecten van More than a Mile Deep (MMD) ondersteunen. In de afgelopen zeven jaar heeft het werk hier een enorme vlucht genomen. Ondertussen zijn er al in zes van de tien provincies studiegroepen, waar christelijke leiders handvatten aangereikt krijgen om hun geloof praktisch te maken.



Zo hebben onlangs vijftig mensen de cursus over hiv/aids gevolgd. Zij nemen de informatie en inspiratie over dit onderwerp mee naar hun eigen woon- en werkomgeving, de thuiszorg, het kinderwerk ... Vijf studenten zijn net begonnen aan een cursus gemeentegroei. Op dit moment heeft dat al geleid tot drie nieuwe gemeenten. We zien uit naar wat de trainingen voor kerkleiders regionaal nog meer teweeg gaan brengen!

Behalve voor hun plaatselijke taak, krijgen de kerken in Zimbabwe steeds meer visie voor de invloed die ze op hoger niveau uit kunnen oefenen: voor de vrede en welvaart in hun land. Juist een tijd van verandering biedt mogelijkheden om hierin samen een rol van betekenis te spelen. We zijn ervan overtuigd dat onze trainingen aan dit groeiende bewustzijn onder christenen bijdragen.

Helpt u mee?

Bent u ook hoopvol over de ontwikkelingen in Zimbabwe en ziet u, net als wij, kansen voor de kerkleiders daar? Dan vragen we uw bijdrage voor een aantal studenten die al wel de cursus volgen maar voor wie nog geen financiering is. Elke student kost slechts € 125 per jaar aan lessen en cursusmaterialen. Kunnen we op u rekenen? Uw gift is van harte welkom op rekeningnummer NL36RABO 0158 7493 16 t.n.v. Stichting Apollos onder vermelding van 'Studiefonds Zimbabwe'.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,
STICHTING APOLLOS

John

J.D. Boekhout, veldleider



Hebt u het filmpje op onze website al wel eens bekeken? Daarin leggen we kort uit hoe Apollos werkt. U vindt het [hier](#).

Het effect van één cursus

In Ethiopië werd onlangs nog eens goed zichtbaar hoe groot het effect kan zijn van één Apollos-cursus. De oudsten uit dertig parochies volgden een training over praktisch christen zijn en diaconaat. Zij namen hun opgedane kennis en ideeën vervolgens mee naar huis en naar hun kring. Inmiddels heeft elk van deze kringen de zorg voor vier kinderen – slachtoffers van hiv/aids – op zich genomen. Ook voert elke kring vier diaconale projecten per jaar uit, in de eigen buurt.

Apollos wil het werk in Ethiopië volgend jaar uitbreiden en daar meer trainingen gaan geven. Op die manier krijgen nog veel meer christenen handvatten aangereikt om binnen hun eigen cultuur en context het Evangelie handen en voeten te geven.



Mannenproject Suriname

In november kwam in Suriname een groep mannen bijeen voor het jaarlijkse mannenkamp. Thema was: 'De man en zijn gezin'. Tijdens dit weekend werd het belang om een visie of plan voor het gezin te ontwikkelen uitgelegd. Centraal stond daarbij een vers uit Spreuken, waar staat: 'Als beleid ontbreekt, verwildert het volk'.

Het weekend bood gelegenheid om pijnpunten en zorgen met elkaar te delen, zoals het opstandige gedrag van tieners en moeilijkheden in de relatie met hun vrouwen. Ook werkten de mannen aan een gezinsplan en waren er momenten om zonden te belijden en voor elkaar te bidden.

Na het kamp hebben de mannen gevraagd om een vervolg. Zo blijven ze elkaar in het dagelijks leven via een app-groep motiveren en zijn er plannen om vaker bijeen te komen om onderwezen te worden in Gods woord. Wilt u voor dit werk bidden?

KORT NIEUWS

Jen Tjon Sien Foek nieuwe directeur Apollos

Jen Tjon Sien Foek is begonnen als nieuwe directeur van Apollos. Hij volgt John Boekhout op die zich meer gaat richten op de relaties met en ondersteuning van partnerorganisaties in de projectlanden.

Jen heeft zowel jarenlange ervaring in het bedrijfsleven als in bestuurlijke functies. Over zijn motivatie zegt hij: "Ik heb roots in Zuid-Amerika (Suriname), Afrika en Azië. Apollos traint en coacht leiders op deze continenten en die kunnen daar het verschil in mensenlevens maken. Daar draag ik graag aan bij."

Op [onze website](#) vindt u meer informatie over Jen.

Apollos breidt trainingen uit naar Malawi

Het werk van Apollos blijft stap voor stap groeien. Ook onder christenen in Malawi is inmiddels de methode opgemerkt waarmee lokale leiders worden getraind met in eigen land ontwikkelde opleidingen. Die sluiten daardoor veel beter aan bij behoeften, mogelijkheden en cultuur van de bevolking. Op uitnodiging van de Evangelische Alliantie daar gaat Apollos daarom nu ook in Malawi aan de slag.

Gebedsmails

Regelmatig verschijnen er gebedsmails van Serge, Jairo, Reginald, John en Jen. Dit is een heel persoonlijke manier om mee te leven met wat God doet in een deel van het zuidelijk halfrond. U kunt zich opgeven via info@apollos.nl.